

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ

Ούτε μισή δεν είναι η αλήθεια που γνωρίζουμε για την εξέγερση του Νοέμβρη το '73. Η επίσημη ιστορία παρουσιάζει το Πολυτεχνείο ως μια νόμιμη-ειρηνική διαδήλωση των φοιτητών και ως τη νίκη της δημοκρατίας και της ελευθερίας.

Νόμιμη; Ειρηνική; Ούτε καν! Απλά το κρατός θέλει να παρουσιάζει έτσι την εξέγερση του Νοέμβρη και από τη στιγμή που δε μπόρεσε να την καταστείλει, την αφομοίωσε και την έφερε στα μέτρα του. Έτσι όλοι εκείνοι οι φοιτητές, οι μαθητές και οι εργάτες που επιτίθονταν στους μπάτσους, σπάγαν τράπεζες και καίγαν υπουργεία, όπως επίσης και τα οδοφράγματα, τα γεμάτα μίσος εργατικά συνθήματα για τα αφεντικά και τα τσιράκια τους και την εξουσία, θάφτηκαν πολύ καλά.

Και αφού τελικά υπερίσχυσε η δημοκρατία και η ελευθερία... γιατί εμείς δεν τη βλέπουμε πουθενά; Γιατί αν κάποιος θεωρεί πως έχουμε δημοκρατία σημαίνει πως δεν έχει πρόβλημα με το καπιταλιστικό σύστημα, τον εγκλεισμό στα σχολεία, την εκμηδένιση της αξιοπρέπειας και το κατέβασμα του κεφαλιού μπροστά στο αφεντικό προκειμένου να επιβιώσεις. Και στην τελική δεν είναι αυτή η δημοκρατία που επιτρέπει στους μπάτσους να σκοτώνουν 15χρονους μαθητές; Δεν είναι αυτή η δημοκρατία που διατηρεί τις φυλακές και το στρατό (ο οποίος μπορεί να μαντρώθηκε στους στρατώνες αλλά παραμένει ακόμα όπλο του κράτους που συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία να αναπαράγει το έργο του σχολείου, κυρίως μέσω της υποχρεωτικής θητείας);

Τίποτα δεν άλλαξε απο το '73 γι' αυτό εμείς πρέπει να κρατήσουμε την ουσία της εξέγερσης γιατί ήταν αυθόρμητη, δεν είχε αρχηγούς ούτε καθοδηγητές. Ήταν η εκδήλωση του μίσους από τους εργάτες, τους φοιτητές, τους μαθητές, ενάντια στο κράτος, την εξουσία και την καταπίεση που ασκούσε. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να παραδειγματιστούμε από την εξέγερση του Νοέμβρη και να μην τη θεωρούμε μνημόσυνο. Πρέπει να μιμηθούμε τους ταξικούς μας προγόνους και να εναντιωνόμαστε σε ό,τι μας καταπιέζει και μας θέλει υπόδουλους, μέσα από αυτόνομους, αντιφασιστικούς καθημερινούς αγώνες.

ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΕΞΕΓΕΡΘΟΥΜΕ γι' αυτό

ΠΟΡΕΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ από το

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, στις **12:00**



Ανυπάκουοι Μαθητές
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ